

Nieuws over Eetbaar Olst-Wijhe



Goedendag! Dit is de tweede nieuwsbrief die je krijgt van de Stichting Eetbaar Olst-Wijhe. Omdat je zelf hebt aangegeven dat je zo op de hoogte wilt blijven. Of omdat wij dat vermoeden.

Hebben wij 't bij het rechte eind? Dan laten we het lekker zo. Liever niet? Dan kun je je onderin afmelden. Alle goeds gewenst!

O ja. We tutoyeren. Omdat we ons dan dichterbij voelen.

Deze nieuwsbrief zal onregelmatig verschijnen. En laat zich natuurlijk gemakkelijk doorsturen!

8 & 9 oktober in Olst

De Grote ParticiPerenPluk!

Kom meedoen!



Zo'n 500 perenbomen staan er sinds 1962 langs de spoorlijn aan de zuidkant van Olst, en aan hun takken hangen alles bij elkaar duizenden peren te rijpen. Totdat de lange warme zomerperiode op 8 en 9 oktober zijn slotackoord gaat belevén.

Dat is namelijk het weekend van *De Grote ParticiPerenPluk!*

Stichting Eetbaar Olst-Wijhe heeft samen met de erfgenamen van de bekende Sallandse fruitboer Derk Steenbruggen een deel van de perenbongerd voorlopig weten te behouden. Nu is het zaak om samen met zoveel mogelijk noabers uit de wijde omgeving dit stukje cultuurlandschap blijvend te gaan beheren, en daarvoor over te stappen op ecologische methoden. Zo kunnen we onze verbinding met gezond voedsel uit de buurt hecht en direct maken.

Vandaar de naam 'ParticiPeren'.

Lust je nog peren? Pluk dan mee!



Handen & manden

In september is er op kleine schaal proef gedraaid met het plukken van de zomerpeer 'Triumph de Vienne', waarvan er een klein aantal in de bongerd te vinden is. Zo'n 500 kilo van deze heerlijk zoete ParticiPeren vond vrij gemakkelijk zijn weg naar de enthousiaste plukkers, en via kruiwagens aan de weg en de Welsumse sapmobiel, naar bewoners van Olst-Wijhe en omgeving.

[Op Facebook vind je hier smakelijke foto's van.](#)

Nu wacht de bongerd op de volgende stap: 'De Grote ParticiPerenPluk' op 8 en 9 oktober. En daarvoor zijn vooral zoveel mogelijk 'handen & manden' nodig!



KRIJG DE PERE!

Pluk mee op 8-9 oktober!



GEZOCHT: PLUKKERS & PLUKBUDDIES

Hoe gaan we samen deze plukklus klaren?

- Houd 8 en/of 9 oktober vrij, en deel deze nieuwsbrief
- Trommel noabers, familie, vrienden en collega's op
- **Plukker of plukbuddy?** Wil je vooral zelf komen plukken, of wil je 'plukbuddy' worden? Als plukbuddy begeleid je de plukkers in een bomenrij, en houd je een oogje in het zeil. Zo zorgen we er samen voor dat we de ParticiPeren zo verantwoord mogelijk oogsten.
- Meld je aan en stel je vragen via eebbaarolstwijhe@gmail.com. Je komt op de lijst van plukkers of plukbuddies, en ontvangt tijdig instructie en verse informatie
- Verzamel kratten, tassen, emmers, manden en stevige dozen - bananendozen! Neem er op 8 & 9 oktober zoveel mogelijk van mee.

- Weet je misschien ergens grotere partijen kratten te leen?
- Ook welkom: kruiwagens en ladders



Op 8 & 9 oktober wordt er van 10 tot 5 uur geplukt; we beginnen met instructie in zorgvuldig plukken.

Meld je aan bij eebbaarolstwijhe@gmail.com dan krijg je tijdig informatie.

Om 1 uur gaan we picknicken - ook niet-plukkers zijn welkom. Iedereen neemt iets mee om te delen.

Eerder in de perenbongerd



Facebook

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u eebbaarolstwijhe@gmail.com toe aan uw adresboek.